



Een foto van de sociëteit in het Dinghuis in 1963.

Een vergelijkbare foto heeft indertijd ook in de krant gestaan.

Wat een keurige jongens en meisjes, allemaal aan de frisdrank..

We herkennen links Pater Laetus (waarschijnlijk met sigaar), Maria Voorvelt en Huub Philippens, beide uit het jongerenbestuur. Verder Paul Hertoghs, Leon Schoffelen, misschien Jos Kamp.

Helemaal rechts de rechterhelft van het gezicht van Paul Stevens met daarnaast Les Mistrals die vaak in het Dinghuis optraden: van rechts naar links: Guus Rutten, Dick Wessels, onbekend en Paul Hertoghs (voor zover bekend niet van het Veldeke).

Pontificaal in het midden zit Guus Daniëls (met sigaret) en verder staan ook nog nog Leon Schoffelen en Louis van den Bongaerd (? , in de linkerbeneden--hoek?) op de foto.