



stroom-op

SCHOOLBLAD VAN HET
HENRIC VAN VELDEKECOLLEGE
EN VAN DE OUD-LEERLINGEN-
GEMEENSCHAP TE MAASTRICHT

Redactie Phil Dumoulin
Charles Mans
André Duys
Paul Stevens

Tekeningen Paul Stevens

Foto's Etienne van Sloun
André Duys

Samenstelling Phil Dumoulin

Omslag Etienne van Sloun

Lay-out T.O. Offset

extra editie

19e JAARGANG SEPTEMBER 1964



Foto Frans Koene.



In dank opgedragen aan Drs.P.Schröder, directeur van het Henric van Veldeke College, die, na een 44-jarige vruchtbare loopbaan, verdiend gaat uitrusten van alle vermoeienissen.

UIT BRIEVEN VAN OUD-LEERLINGEN

"De heer Schröder is een ideaal leraar. Zijn lessen zijn een mélange van hartelijkheid, jovialiteit en strengheid: zij vormen vaak een welkome adempauze want ze worden gekenmerkt door een opeenvolging van gebeurtenissen van de meest uiteenlopende aard. Zo kunnen zij in één minuut tijd van flauwekul in dodelijke ernst veranderen en zo kan ook de heer Schröder, nadat zijn bulderende lach drie minuten lang het lokaal heeft gevuld, even later heel serieus opmerken: "Maffen doe je thuis, begrijp je Dumoulin!".

Hij is óók de leraar, die door zijn leerlingen én oud-leerlingen (want hij vergeet hen nooit en zij hem evenmin) het meest op handen wordt gedragen. De bijnaam van de heer Schröder is hier een treffend bewijs: is het op de meeste scholen een oeroude gewoonte om de directeur "d'n Awwe" te noemen, op het Veldeke werd deze gewoonte doorbroken met z'ne "Pie". Ook een andere bijnaam die van hem in omloop is ("Noonk"), wijst op een gezonde verhouding tussen "Ome" Schröder en zijn jongens....."

Phil Dumoulin.

"Het eerste wat ik wist, toen ik pas in de eerste klas van ons college zat, was wie Drs. Schröder was.

De eerste anekdote die ik van een van de ouderen hoorde was, dat hij mede op verzoek van de leerlingen tot directeur benoemd was. Ik kan me hem nu niet meer anders voorstellen dan als directeur, want in zijn hele optreden, zijn gestalte, zijn hele verschijning was Drs. Schröder dat. Hij zou ook met recht kunnen gezegd hebben: "L'école, c'est moi."

In zwakkere momenten tekende ik wel eens onder de les een karikatuur van de Gaulle en als ik in de klas dan vroeg wie het voorstelde, waren er altijd veel jongens, die antwoordden, dat dat de directeur was. Er is inderdaad een grote gelijkenis tussen Schröder en de Gaulle. Er is echter een belangrijk verschil: Drs. Schröder kende en kent geen oppositie. Dat zal wel komen omdat hij alleen de betere eigenschappen van Charles heeft. Er is niemand, die meer weet over de school en ik verbeid hier in Amsterdam met spanning zijn memoires.

Want waard om geschreven te worden zullen ze zeker zijn, maar het zal dan echt geen lectuur voor keukenmeiden zijn, als je dat maar begrijpt.

Als ik aan de directeur denk, dan zie ik hem met zijn grote en brede gebaren een menigte teenagers tot rust brengen of met een voor hem veel te klein lepeltje in zijn zonet door de portier (destijds Max) aangevoerde kopje koffie roeren, of ik denk aan de niet schaarse momenten dat ik klein en mijn nietigheid bewust aan de andere kant van zijn bureau zat. Ik herinner mij zijn strengheid ("geen vaders op school" en "Philippens ga maar naar huis, eind-examinandi dienen te weten, dat ze op Aswoensdag op tijd moeten komen") maar ook zijn hartelijkheid.

Ook wil ik aanstippen de grote steun die hij voor ons betekende, vooral tijdens het eindexamen, en we zijn dankbaar dit nog onder zijn leiding te hebben kunnen doen!"

Hub Philippens.

STROOM OP

Aan U draag ik dit groots relaas op: Petrus Schröder, bestuurder, directeur, leraar..... meer dan leraar, directeur, bestuurder..... weldoener van het prachtige rijk van O.K.W., dat zich daar slingert om de Aylvalaan, als een gordel van smaragd (vrij naar: "Multatuli").



Dit verhaal geeft een beeld van het leven van een groot man, een man die jarenlang als kapitein op het schip dat "Veldeke" heet de zwaarste zeeën bevoer, de gevaarlijkste klippen omzeilde en een veilige haven garandeerde: Drs.P.M.F.A.Schröder

1e complot

Van „SCHRÖDERKE” tot „SCHRÖDER”



Ook grote directeuren zijn eens kleine baby's geweest, maar reeds toen speelde hij met de maarschalkstaf!

Hij was een geboren
vechter; zijn gedegen
opleiding kwam hem la-
ter, bij zijn "strijd"
tegen O.K.W. goed van
pas.....



..... Het zit
trouwens in de familie





Een deel van zijn onderwijservaring deed hij op (in 1918) aan het College Saint-Nicolas te Amsterdam, waar men geenopleiding kon volgen voor.....

..... maar waar men werd opgeleid tot een geducht zakenman; iemand, die vol zit met progressieve ideeën, waarmee bovendien niet te sollen valt; had hij zich een betere "Opleidingschool" kunnen uitzoeken?!



Ook in de 19de eeuw bezat Amsterdam een onderwijs-instituut, dat Sint Nicolaas-College was genoemd.

Oudere Amsterdammers zullen zich het gebouw in de Kerkstraat 25 nog wel herinneren, waar, tussen de jaren 1870 en 1915, de particuliere school gevestigd was.

De ingang, met hoge stoep en luifel zat toen midden voor het gebouw. Later is de benedenverdieping verbouwd, en de zolder, waar gymnastiekles gegeven werd, verhoogd maar de oude school, waar lager en mulo-onderwijs werd gegeven, is nog duidelijk terug te kennen.

ude
 ds
 ischop

it,
 5-
 3-
 te



uit: de Volkskrant rubriek: "het merkwaardigste
 mijn bekend."

1 september 1920



Reeds op de eerste dag
lag de school, toen nog
gevestigd aan het O.L.V.
plein, aan zijn voeten.
"Ik kom, ik zie, ik over-
win!"

J. van der Meer



..... maar na 5
dagen zocht hij steun

VERLOOFD:
A. Thewissen
 en
P. Schröder.
 Maastricht, 5 Sept. 1920.

MENU

aan den dienst
 gegeven bij gelegenheid
 van het huwelijk
 van
Dirk Schroder en
Leen Thewissen
 den 29^{en} December 1920

Wors - Consee
 Roulon Soup
 Lieveker
 Aardappel met oorsappels met
 Saus met kerkelingspotjes
 Jong met maasgong
 Hee met kornepol
 Young met appelpoene
 Saucering
 Jes
 Fruit
 Dessert
 Koffie met leest
 Wijn

..... En eten dat hij
kon.....

Het gezin Schröder.



2e complot

ALS LERAAR EN DIREKTEUR



Een van zijn eerste buitenschoolse activiteiten: naar Aken:
"Samen naar de brouwerij, ja gezellig"

"Dat wordt weer biertjes hijsen.....!"



Daarnaast bleef hij hartstochtelijk studeren en haalde in 1933 zijn doctoraal Duits in Nijmegen.



Zo groeide hij in de loop der jaren van een eerste klas leer-
aar uit tot.....



..... een bekwam
onderdirecteur, waar-
op de grote baas kon
vertrouwen; totdat
hij tenslotte in 1953
benoemd werd tot....

..... directeur.



Niet voor niets werd hij in zijn leraarsjaren "de Pruis" genoemd. Hij had iets Duits....., maar geen Befehl-mentaliteit.



Hij was een echte Führer, maar dan één in de goede zin van het woord, want hij was tevens.....





.... vriend van de demokratie (maar dan weer niet zonder spandoeken en..... militair geweld)



Groots waren ook zijn activiteiten, in en rond de school: Zo was hij een grote steun voor Stroom Op.....

..... een verwoed
sportliefhebber,....



..... en een trouw
lid van de bolhoeden
klub.



Zo kon hij het ene moment voldaan lachend zijn lerarschaar, die op recollectie is, in ogeschouw nemen, en



..... het andere moment verlekervaststellen, dat de dynastie Schröder weer een nieuwe telg rijker is!

Hij was de man, waarop iedereen kon bouwen, en die bovendien - "schuldig" is aan de massale bouwplannen, die het Veldeke College in de toekomst werkelijkheid wil doen worden. Dank zij zijn vooruitziende blik werd Veldeke in staat gesteld haar hoge koers van nu in de toekomst te kunnen handhaven.





Geen wonder dat deze
noeste werker alleen
op uitstapjes kans
zag uit te rusten!



En in 1960 toonde Maas-
tricht zijn dankbaarheid
aan hem, want toen was
het 40 jaar geleden, dat
de school werd opgericht
én de heer Schröder als
leraar werd aangesteld.



De heer Schröder is óók bekend om zijn spitse humor; van de laatste jaren van zijn 44-jarige loopbaan laten wij nu enkele flitsen volgen.....

Tijdens een recente samenballing van occupanten.....



"Kijk 'ns naar 't vingertje!....."

"Ha, ha, ha!!!!
(Rectorlijk commentaar: "Iech kin d'r neet um lèdche!")





"Hebt U nog consumptiebonnen?....."





"Ga jij je askruisje eens
vlug halen, begrijp je
vrind!....."



"Solange nicht die
Hose im Kronleuchter
hängt!....."

"Daar komt Dr. Trimbos
binnen....."



Doch ook zijn naaste collega's laten zich in dit opzicht niet onbetuigd.....



"Liever in deze droom te sterven dan in de werkelijkheid weer te keren!....."



G'r hub noe wèl veur
niks gegete, mèh..!

Hier eindigt ons re-
laas.....

Wij hebben getracht
ièts weer te geven,
van al dat grootse

wat de heer Schröder in 44 jaar voor onze school heeft gedaan.
Aan U te beoordelen of wij hierin geslaagd zijn. Maar in ieder
geval hebben wij U in onze snapshot-reportage het bewijs gele-
verd, dat Veldeke zonder Schröder het Veldeke van nu niet ge-
weest zou zijn. En dat was onze opzet.

Laten wij dat nooit vergeten.....



Er zijn mensen die nooit van ophouden weten. En gelukkig is de heer Schröder ook zo'n mens. Hij blijft turen in de wazige verte, die toekomst heet; en deze toekomst houdt weer vele moeilijkheden in voor "Bouwdirekteur Schröder." Maar het verleden heeft geleerd dat hij voor geen kleintje vervaard is, en alle problemen, hoe lastig óók, goed zal weten op te lossen.

Mijnheer Schröder, namens..... iedereen:

veel succes!